

# THE SIGHTSEEING TOUR.

Kära elever på John Ericssonskolan, det finns tydligen ännu visst hopp om bättring då det gäller vårt förhållande till varelserna i den stora tegelbunkern alldeles här i närheten. Ni vet den där "byggnaden" man kommer till om man mot förmodan skulle passera igenom korridoren förbi biblioteket. En mycket liten del av skolans elever tycks ännu gråtande falla till sömns var eviga kväll, i förtvivlan över den förvandling John Ericssonskolan har genomgått under de senaste åren. Var finns hatet mot wargentinarna, var finns den trevliga gasquen som verkligen fostrade våra elever till dugliga individer, var finns skoltidningen BADDARN som det främsta organet för trivsel? Allt ihop har ett svar: borta!

Just nu har vi väl alla ganska tråkigt, varför vi med detta lilla meddelande skulle vilja återuppväcka gamla minnen och samtidigt bevara något som skulle kunna bli en mycket trevlig tradition. Det dröjer inte så länge till den dag då vi på John Eric tyvärr måste umgås med otroligt lågt stående varelser. Den dag då två (i alla fall en skola och en inrättning) skolor slås samman. Låt oss sluta tänka på fördärvet och den plågsamma framtid som väntar oss. Låt oss i en gemensam ansträngning verkligen få gotta oss åt den upplevelse det måste vara att få träffa, känna på och studera, dessa lågt stående objekt vi hört så mycket roligt om. Med roligt så menar jag naturligtvis sådana här händelser som ingår i deras dagsrytm, men som hos oss kan ses som en superbortis. Låt oss därför genomföra 1977 års SIGHTSEEING TOUR nu på fredag den 25 november. Vi samlas då i elevrummet nere vid kåren och IC, samt avtågar i den traditionsenliga riktningen klockan 10.30 sharp.

Vi hoppas då att få se samtliga av John Ericssonskolans elever som är lediga då, uppställda och utrustade i traditionsenlig klädsel, vilket innebär:

Klädesplagg liknande de turister alltid brukar bära, klädsel som upptäckeresande har, som jägare, som doktor, som bödel, som torterrare, som vad som helst bara ni är tillräckligt utklädda för att motsvara de förväntningar som ställs på er. Vi vore också ytterst tacksamma om ni kunde ha med kameror laddad med svartvit film och om ni kunde använda den genom att ta några fräscha kort som lämpligtvis skulle kunna användas till reportage i BALANSEN eller tidningarna i övrigt på orten.

Tre guider kommer att leda er rätt och de äro utrustade med megafon, varför samtliga kommer att höra det otroliga som kommer att berättas. Ett studiebesök i något klassrum under pågående lektion, är årets stora begivenhet. Tveka inte, leta rätt på er utrustning så ses vi på fredag klockan 10.30 vid elevrummet. Det blir döball.

Joe Cool and his Highperformance Rock n'Roll Buttocks wish you a real fancy fight.

XXXXX