

Familjen Lindström-Hellströms år 2009 i en kort resumé

Till skillnad för hur det brukar vara hinner nog detta årsbrev fram till jul. Har vi för lite att göra? Knappast – för helgen ska firas här i dagarna 2 med nära och kära från alla fronter. Skoj som bara den! Sedan bär det av till Storhogna för återhämtning. Svininfluensa? Hos oss klarade sig 3 av 4...



Rebecka började gymnasiet i år. Efter mycket funderande blev det till slut Natur med Äventyr och Ledarskap som inriktning. Rejält tufft och vi får väl se om detta val håller fortsättningsvis. Hon har det sannerligen inte lätt att hinna med konsttäckningsträning 5 dagar i veckan samtidigt som skolan numera kräver mycket pluggande. Men det går, även om satsningen på isen till del har fått stå tillbaka under detta år. Fast några segrar blev det ändå – när nerverna höll...

Här på hemmaplan var det hög tid att se över barnens rum och efter besök på IKEA samt Färg & Tapet speglar de nu den ålder de faktiskt uppnått (16/14)... Renoveringen inkluderade utbyggnad av husets nätverk (där även Eva fick ta ett kliv in i 2000-talet)...



Christoffer har ägnat större delen av året till att växa. I mars fick han nya skridskor storlek 38 och i december visade sig pappas Stan Smith storlek 43 för små! Numera tittar han ner på mamma & storsyrran. Annars började året med en turneringsseger för Stocksund nere i Göteborg, men det blev till slut omöjligt att stanna kvar i ett lag där en galen tränare gick över lik för att få sonen till NHL och sedan dess är Krille åter i moderklubben Täby där han utvecklas enormt under året. Himla kul!

Efter 1 års arbete blev den klar – boken om "Svenskt Pansar" som Rickard skrev tillsammans med C-G. Ett roligt jobb vid "sidan av" som blev månadens bok hos SMB. Snabbt såldes 10.700 ex och på Tradera gick den för 500:- Tror vi kan känna oss rätt nöjda...



Detta år passade Eva på att fylla 50, även om allt av henne ännu inte hunnit ikapp. Hon flydde dock fältet å "firade" istället tilldragelsen med familjen och glada ryssar å tyskar nere i Hurghada. Efter 12 månader blev till slut nya köket från Noblessa klart, men Eva är fortfarande i förhandling om kompensation. Kanske kan det återigen bli en ny kyl/frys som väsnas mindre än dagens hysteriska 39 dB. Andra glädjeämnen blev det omlagda taket och den nya bastun på Grytö. Och härnäst?



Rebecka har fortsatt vara familjens mest reslystna person. Detta tog sig bl a uttryck i en tjejesresa till Holiday On Ice i Hamburg å träningsläger i Tjeckien. Systemkameran (fjolårets julklapp) har flitigt kommit till användning med många fina bilder som resultat. Riktigt roligt är Rebeckas nyvaknade intresse för den bästa musik som någonsin skapats – The Beatles!



Årets fjällvandring gick hemma i Z å upp på Helags. Tyvärr föll Rickard illa på hala klippor och slog sig blodig. Dessutom axeln ur led. Men Krille var behjälplig och den kom åter på plats enligt Mel Gibsons metod. Så trots alla motigheter blev de 1797 möh bestigna. Klockan försvann men året finns kvar som minne!



Höstens familjeutflykt gick med tilliga Ryan Air till London. Ett minst sagt späckat program gjorde att ingen tid blev över för damernas hett eftertraktade shopping. Inte bra...



Detta år blev dock det sista aktiva i fotboll. Hockeyn och skolan tar all tid (samt PS3, X-box och datorn)... Ett stort glädjeämne är att Christoffer börjat tala om moped – så nu ska pappas gamla DBS Sport trimmas under vinterhalvåret (60cc + 17mm Bing inköpt). Just nu är det dock lugnt på alla fronter eftersom handleden är gipsad efter en olycklig tackling vid sargen. Men som alltid – ett leende!



Årets F1-resa gick till Turkiet å vi fick äran att se den blivande världsmästaren Jenson Button i Brawn ta en av sina segrar. Vår lilla Formel 1-klubb på FMV växer och har fått en egen logo och hemsida (www.flmv.se)...

Tråkigt var att Ronnies Museum i Örebro fick stänga.



Den sista av våra gamla Volvobilar fann till slut en ny ägare å vi kunde omsätta i en nyare å bättre begagnad herrgårdsvagn med dragkrok. Fin men törstig. Kanske dax att börja cykla?



För Rickard innebar året nya arbetsuppgifter på FMV – tack å lov intressanta! I upphandlingen av nya fordon fick han ej vara med. SEP förlorade men får nu en ny chans efter domslut... Inte så många nya fåglar i år, däremot hittades äntligen Otilia Franzisca Amalia Sjöberg f.1849 efter 16 års släktforskande. Skam den som ger sig! Snart ny hemsida på www.ointres.se där diverse ska luftas...

