

Familjen Lindström-Hellströms år 2008 i en kort resumé

Nu är det dags att summera 2008. Året har varit lite både hit & dit. Ett bra år därför att vi har fått vara friska och för att det går bra för Rebecka & Christoffer i skolan och på idrottsplanen – mindre roligt för Eva & Rickard på respektive jobb där alla turer hit&dit har varit jobbiga...



Rebecka fyllde "moppe" i år, men ville inte ha en sådan till sin fars stora besvikelse. "Rebban" är familjens globetrotter och året har inneburit gästspel i 5 olika länder. Det här var också första året som A-åkare i konståkning. Det har gått ganska bra men konkurrensen är stentuff. Annars har sista året på högstadiet varit hårt pluggande inför gymnasiet. Att döma av de ämnen där MVG bärgats borde det bli NATUR, men hur roligt är det med Ma. Fy & Ke egentligen?



Året avslutades med ett besök nere i Schweiz hos farbror Johan & Malin och det senaste tillskottet på kusinfronten – Ollie. Det var svårt för Rebecka att slita sig från den blivande BMX-åkaren (15 dar gammal). Skidåkning hanns dock med i Verbier på 3330 m höjd. Lite annat än Storhogna. Till 2009 får vi hoppas Rebeckas ilska mot mor & bror mattas...



Smågodis – våra grannar som ställt till så mycket förtret genom åren har nu sålt sitt hus och flyttat! Ättika – vår 12 år gamla bil behövde bara repareras fem gånger under året. Men lillbåten funkar – den kom väl till pass då vi i år lärde oss fiska flundra...



Fotoutrustningen uppdaterades när dollarn stod i 5,70:- Nu har det blivit riktigt roligt att fota fåglar. Är uppe i 126 olika fotade flygfän. Det är havsörnen som är favoriten och efter sommarens 6 veckor på Grytö så börjar vi känna varandra. Men fåglar hittades även på Öland, vid Tåkern å i Vidsl. Nördigt...



Det senaste 1/2-året har jag skrivit boken Svenskt Pansar – månaders bok hos SMB till sommaren. Jobbigt, men kul har det varit. Å mitt garage har blivit historiskt ett stridsfordonsarkiv.



Christoffer kan numera titulera sig tonåring. Med detta har en viss grad av mognad infunnit sig, vilket betyder att besöken hos rektorn inte behöver ske lika ofta. Hockeysäsongen 2007/2008 var formidabel för "Krille" & övriga 95:or i Stocksunds IF. Segern i "Resport Trophy" följdes upp med seger i "Mitt-i-cupen" med alla Stockholmslag. Träningen under sommaren bedrevs hos ÖIK under en vecka då övriga familjen passade på att fjällvandrade. Då det ännu inte har gått att välja första-



sport, blev det nödvändigt att byta fotbollsklubb och numera tillhör Christoffer Täby IS (där det är okey att hålla på med 2 sporter). Annars är det mest WoW och läxläsning som gäller. Mycket mer hinns inte med när idrotten upptar 25 timmar av ens vakna tid i veckan. Då är det tur att "ingenting" i skolan känns svårt. I övrigt blev det kojbyggande på Grytö i den högre klassen. På egen ö!



Annars har det varit mycket F1 under året. Först invigning av Ronnie Peterson museum tillsammans med hans dotter Nina. Sedan Memorial Race med "Lill-Lövis" nere på Anderstorp där många av Ronnies bilar kördes (bl a Lotus 79 och March 761). Otroligt ljud!



Och på Monza hedrade vi hans minne innan start av F1-loppet (som vanns av Vettel) - på plats bl a Jackie Stewart, Niki Lauda & Emerson Fittipaldi. Vi släppte då även en engelsk utgåva av boken "Minnen av Ronnie". Men ÖB la ju tyvärr ner "mitt" projekt SEP som jag jobbat med i 15 år. Konstigt beslut vilket



jag&Tapper funderade över i SvD. Kanske lyckas vi få beslutet ändrat, med själv blev jag satt i "frysboxen". Man ska inte ifrågasätta! Vi får se hur det går. Fortsättning följer.



I dessa finanskrisens tider fick Eva gå och oroa sig över de stora nedskärningar av personal som SEB basunerade ut. Nu gick det bra (för Eva i alla fall) för tydligen behövs det en koncernredovisning även i framtiden. Annars lyckades Eva nästan komma upp på Syltoppen, men rädslan satte stopp på 1650 meters höjd. Året innehöll även byte av kök hemmavid. Det nya köket har nu bytts 4 gånger sedan i somras och Noblessa håller fortfarande på. Eva ännu ej nöjd...



De grå håren blir allt fler. Fast det är väl naturligt när man nu har fyllt 50. Vi "firade" med en resa till Sharm El Sheikh. Blev sedan själv 1v å körde 350 mil för att återupptäcka ungdomsåren. Det blev en resa i Champollions spår. Med mycket hieroglyfer å otaliga pyramiderna. Våldigt fascinerande. Annars då? Ja det blev ett år utan gips. Ta i trä! Dock plus 2 kg...

